

*Tur til Bornholm med
Voldhøj Valgmenighed*



4.-7. september 2017

Turen er arrangeret af Lise og Ebbe Fibiger i samarbejde med Lisbet Jacobsen. Lise og Ebbe Fibiger vil være guider på turen. De har begge bornholmske rødder og kender øen godt.

Prisen for deltagelse er ca. 4000 kr., inklusive entre til fællesarrangementerne. Turen til Christiansø, frokoster, eftermiddagskaffe, drikkevarer på hotellet er eksklusive.

Der er indlagt nogle vandreture, der foregår i et let kuperet terræn. Derfor skal I medbringe gode vandresko.

Kan man nu ikke gå turene, kan man sagtens tage med alligevel. Bussen kører til bestemmelsesstedet, måske ad omveje, så den smukke natur kan nydes fra bussen.

Vi vil gerne have en forhåndstilmelding, så vi kan se, om der er interesse. Der vil i Voldhøj kirke ligge en seddel, som I kan skrive jer på, eller I kan sende en mail til lisebrandtfibiger@gmail.com . Det er en uforpligtende tilmelding. Den endelige tilmelding beder vi om i januar.

I kan tilmelde jer indtil 18.oktober.

Vi vil flyve fra Karup lufthavn mandag 4.sept. kl. 10.10, og efter en mellemlanding i Kastrup vil vi ankomme til Rønne kl. 12.05, hvor bussen venter på os. Fra Rønne kører vi til Gudhjem og bliver indkvarteret på Hotel Gudhjem.

Eftermiddagen kan bruges til gåture i den spændende og smukke by. Efter middagen, der indtages på hotellet, vil Lise og Ebbe Fibiger være guider på en let tur til Melsted.

Tirsdag henter bussen os og kører os til Jons kapel, hvor vi vil gå de ca 2 km ad redningsstien til fiskerlejet Vang. Bussen samler os op der, og kører os til Allinge, hvor vi vil få frokost på røgeriet. Om eftermiddagen skal vi besøge Rytterknægten, Hammer Fyr med den smukke Opalsø og Hammershus.



Tillader vejret det, vil vi onsdag tage båden til Christiansø. Der bliver lavet en tur for dem, der ikke vil med til Christiansø.

Den sidste dag tager vi på en lille vandretur i Kobbeådal, lige udenfor Gudhjem og fortsætter til Østerlars Rundkirke, der ligger en kort vandring

fra Kobbådals udmunding. Vi spiser frokost i den charmerende lille by Svaneke, og derefter kører vi til Å kirke i Åkirkeby.

Vi slutter vores ophold af med en guidet rundtur i Rønnes gamle gader.

Efter en let middag kører vi til lufthavnen, hvor vi skal med flyet torsdag aften kl. 19.30.

Vi lander i Karup kl. 23.20.

Programmet er foreløbigt.

